

Rapport från FöRs seminarium, 120921, om behovet av en tankesmedja.

Seminariet hade samlat ett 25 tal deltagare, främst medlemmar i FöR, men också enskilda aktivister inom det funktionshinderpolitiska området. Även representanter för några av de större funktionshinderorganisationerna deltog på seminariet.

På seminariet diskuterade vi dessa frågeställningar:

1. Seminariedeltagarnas uppfattningar om vad som avses med begreppet tankesmedja
2. Behovet av en tankesmedja
3. Tankesmedjans inriktning och uppgifter
4. Hur går vi vidare?

Lars Hagström öppnade mötet och inledde detta med redogörelse varför FöR ser ett behov att starta en tankesmedja med uppgift att synliggöra villkoren för personer med funktionsnedsättningar och i den politiska debatten utifrån ett MR - och medborgarskapsperspektiv. (Se bilaga)

Vi började att diskutera hur vi såg på vad en tankesmedja är för en slags organisation och vilken inriktning och uppgifter den bör ha:

FöRs utgångspunkt som framfördes på seminariet är att den tankesmedja vi eftersträvar och ser behov av är att den ska ha en fast värdegrund grundad i ett MR – och medborgarskapsperspektiv och vara opinionsbildande.

En del av diskussionen kom här att handla om huruvida det fanns behov av en tankesmedja med en sådan värdegrund. Så t ex framhöll några av seminariedeltagarna det faktum att betydande delar av funktionshinderrörelsen, t ex DHR, RTP, LIKA UNIKA och dess medlemsförbund, i sitt intressepolitiska arbete utgår från ett MR – och medborgarskapsperspektiv. Det var dock ingen som uttalade ett direkt motstånd mot uppfattningen att det finns ett behov att skapa en tankesmedja med ett MR – och medborgarskapsperspektiv som värdegrund. Snarare såg man att behovet av en tankesmedja där huvudsyftet istället är att ta fram faktaunderlag, som funktionshinderrörelsen efterfrågar och behöver för att bli starkare i sin opinionsbildning mot politiker och allmänhet. Som exempel nämndes Dan Anderssons utredning ”Dörrarna stängs innan alla har fått plats”. Invändningar mot detta synsätt, var risken att en sådan tankesmedja reduceras till ett utredningsinstitut till funktionshinderrörelsen, liknande den uppgift Handu haft och har.

Den fortsatta diskussionen tydliggjorde syftet och målet med en tankesmedja, dess uppgifter och arbetssätt. Och kan sammanfattas ungefär på följande sätt:

- ⤴ Värdegrunden ska vara ett tydligt MR – och medborgarskapsperspektiv på villkoren för personer med funktionsnedsättningar, som individer och samhällsmedborgare.
- ⤴ Den ska vara opinionsbildande utifrån den fastslagna värdegrunden, ovan. Den ska ha ett brett perspektiv på opinionsbildningen.
- ⤴ Det är viktigt att den samlade funktionshinderrörelsen ger tankesmedjan sitt stöd i kraft av dess värdegrund, men att den samtidigt står fri och obunden.
- ⤴ Den ska eftersträva hög legitimitet. Det betyder att den ska ta fram verklighetsbeskrivningar och analyser grundade i objektiva fakta.
- ⤴ Den ska eftersträva att att arbeta utifrån tydliga mål som går att utvärdera.

- ✧ Den ska vara obunden och självständig, det vill säga sätta upp egna mål och egna direktiv för verksamheten.
- ✧ De personer som knyts till tankesmedjan ska dela dess värdegrund, men kunna verka som fristående debattörer och utredare.

Ett 20 tal av deltagarna uttryckte intresse att bilda en tankesmedja med denna inriktning. En mejllista med dessa upprättades. Lars Hagström åtog sig att sammanställa tankar och idéer, som framfördes på seminariet, om bildandet och utformningen av en tankesmedja, som skulle skickas ut till de seminariedeltagare var intresserade att starta en tankesmedja för vidare diskussion och godkännande.

Lund den 21 september 2012

Lars Hagström